

#### 40 år med Lövsta lokalförening RHL i Umeå

Vi ska göra ett försök att följa 40-åringen genom de gångna åren.

Det var svåra tider på 1930-40 talet!

Arbetslöshet, trångboddhet och ont om maten för de medellösa, någon form av sjukförsäkring eller socialt ansvar förekom inte. Att svårigheterna många gånger var svåra för friska personer är väl känt. Men hur var då situationen för de som drabbades av den genom tiderna nära nog svåraste folksjukdom vi haft - LUNGSOT?

En kamp för att överleva! Det var inte bara mot sjukdom och en social misär man förde kampen. Nej, även mot de beslutande myndigheterna fick man kämpa och måttet blev väl någat när man i slutet på 30-talet var i färd med att införa en ny tuberkulosislag som skulle innebära att s k bacilibärare skulle interneras på skyddade platser, en skyddslag med avsikt att lämna ett effektivt skydd åt de s k friska.

För att råda någon bot mot sjukdomen byggde man sanatorier landet över, även så i Västerbotten. Hällnäs var klart år 1926. Och det var vid Hällnäs våra föregångare fick del av hur man tänkt framtiden för de av TBC drabbade. Man reagerade snabbt! Det var eftervård man behövde, inte internering. För att försvara sig mot det etablerade samhället, och för att stödja och hjälpa varandra började man organisera sig, först i grupper som så småningom blev patientföreningen, en organisation för inneliggande patienter, som hade som mål att överleva.

Patientföreningen vid Hällnäs Sanatorium kan betraktas som moder till våra lokalföreningar i länet.

Så och Lövsta:

Ur Konvalescentföreningen Lövstas protokoll och handlingar framgår att ett 25-tal före detta patienter från sanatoriet i Hällnäs beslutade att bilda en lokalförening i Umeå.

Mötet hölls den 21 juni 1943 och öppnades av Arvid Lundmark, som även valdes att leda förhandlingarna.

De som antecknade sig som medlemmar vid första mötet var:

Alfons Bergström, Tavelajö. Harald Holm, Holmsund. Arvid Lundmark, Bygdeå. Bengt Boberg, Djäkneböda. Ingrid Åström, Umeå. Elly Hertzman, Umeå. Göta Jonsson, Holmsund. Kerstin Rutström, Holmsund. Albert Eriksson, Grubbe. Martin Holmlund, Umeå. Feliz Schedin, Teg. Sixten Gustavsson, Nydala. Valdemar Sandström, Husbondliden. Märta Björkman, Umeå. Signhild Wällberg, Umeå. Karin Sandström, Grubbe. Asta Olsson, Holmsund. Alvar Kallin, Vännäsby. Ture Tyckosson, Burträsk. Bror Sandgren, Umeå. Ernst Grönlund, Yttertavle. Karl Abrahamsson, Umeå. Astrid Öhman, Umeå. Margit Sandström, Grubbe, Ida Persson, Umeå.

Vid starten den 21 juni deltog Sixten Hammarberg, representant för de Lungsjukas Riksförbund, med en bra information om konvalescentföreningarnas mål och medel.

Vid starten år 1943 valdes till ordförande Arvid Lundmark och avslöstes 1944 av Harald Holm.

Om det ekonomiska läget den här tiden var svårt för den enskilde var det inte mycket bättre för en nyfödd organisation som Lövsta. För att klara ekonomin gick man omkring med tiggartaven, till olika organisationer, NTO, SGU-s Antituberkuloskommitté m fl. Man ordnade basarer och klarade ekonomin. Under första året förekom ofta på dagordningen bildandet av en central organisation för länet, vilket också lyckades, vidare heter det att centralorganisationen fick sig ålagt att ingå till landstingets förvaltningsutskott med begäran om anslag till yrkesomskolning, samt fri gasbehandling för de mindre bemedlade, vilket ledde till att man på hösten 1945 hade gemensamt sammanträde mellan förvaltningsutskottet och representanter för konvalescentföreningarna och resultatet blev ett anslag på 10 000:- kronor till yrkesomskolning.

Under de första åren räknades tombola som en av de säkraste inkomstkällorna och det ingick i medlemskapet att medverka och skaffa tombolavinster. 1945 tycktes man ha nått ett gott resultat. Tombolan hade gett ett netto på 1 085:- kronor. Harald Holm fungerade som ordförande fram till 1946, då han avlöstes av Sigfrid Eriksson som hade hand om klubban till år 1951. Tog då ett vilolår. 1952 blev Sven Nylén ordförande. S Eriksson återkom som ordförande 1953 och avlöstes vid årsmötet 1954 av Sixten Andersson som jobbade ett år.

Men vi ska gå tillbaka och se vad man sysslade med under den här tiden? Man var inte sysslolös

Man förstod under den här tiden, skulle man klara sig både som enskild och förening behövdes ökade kunskaper. Därför fick studiefrågan en framträdande plats. Under de första åren av enskilt studerande genom korrespondenskurser lämnades ekonomiska bidrag, den sammanlagda summan för dylika ändamål har uppgått till flera tusen kronor.

Från 1948 har kontakt med ABF hållits. Och från 1951 har Lövsta varit kollektivt ansluten till ABF.

Socialvården var ett hett ämne, därför var det helt naturligt att det ordnades socialvårdskurser inom länet och för dessa hade centralorganisationen och ABF ansvaret, det rörde sig om en veckas kurser och antalet deltagare var i regel 25-30 st. Riksförbundet hade socialvårdskurser på 10-14 dagar förlagda till Bommersvik, vid dessa har Lövsta varit representerad. Dessa förbundskurser har under senare år fått karaktären av regionalkurser och som sådana hölls de som veckoslutskurser på Fjällfarargården i Undersåker.

Varför ägnade man så mycket tid och energi åt kurser och studier?

Det är inte dokumenterat och framgår inte av befintliga handlingar, men det går att läsa mellan raderna, man vill ha funktionärer i ledningen som behärskade frågorna både inom föreningen och utåt gentemot samhället.

Riksförbundets tidskrift Status har från början varit en förmedlande länk när det gäller information om de av tbc drabbade och hur livet gestaltade sig för dessa.

Därför har under den här tiden initiativ tagits för att öka upplagan. Man försökte med att lämna försäljningsprovisioner vid skolorna inom staden, man lockade med skolresor etc. det hela blev negativt och har upphört.

Försörjningsfrågorna var en het potatis för de som drabbats av tbc. Det gjordes uppvaktningar hos Umeå stadsfullmäktige med hemställen om att kioskrättigheter skulle få disponeras av handikappade.

Det gjordes även framställning till Umeå Elverk om att avläsning av elmätare skulle prioriteras för handikappade. Även Västerbottens Idrottsförbund blev föremål för uppvaktning, man krävde eller begärde att få fria inträden.

1956 avlöstes Sixten Andersson som ordförande av Kurt Hultman, han fungerade som ordförande till och med 1958 då Bror Palm tog över under en fyra års period. Och vi är framme vid 1963. I fråga om ledarskapet har vi avverkat en 20-års period. Men vi skall gå tillbaka till 1953 och följa föreningens arbete framöver och dess ambitioner för att hjälpa till och underlätta för de som drabbats av tbc.

Vid sammanträde år 1953, med representanter från arbetsmarknadsstyrelsen, Nationalföreningen mot tuberkulos, Västerbottens läns landsting samt representant för Lövsta, diskuterade man starten av en arbetsträningsverkstad inom länet. Svenska Nationalföreningen hade ställt i utsikt anslag på 35-40 000:- för nämnda ändamål.

Genom att Landstingets representanter vid det här tillfället var negativ blev ärendet tillfälligt vilande.

Men efter några års utredningar och med Carl Lind inom arbetsvården som drivande kraft, startade 1958 helt i landstingets regi arbetsträningsverkstad i Skellefteå för ett 30-tal handikappade.

När det gällde jobb för att överleva eller existera söktes det med ljus och lykta. Skogsarbete var ju den tidens näring, men för tungt för en lungsjuk, skulle man inte kunna hjälpa till med s k redskapsservice, slipa yxor, fila sågar m m.

Frågan behandlades på ett Lövstamöte. Här restes farhågor, kunde detta arbete anses som lämpligt för f d lungsjuka?

För att få läkarnas syn på detta, uppdrogs till Harald Holm att tala med år Moareus, denne hade även framfört farhågor för denna form av arbete.

Under början av 50-talet hade statsmakten förordat att kostförbättringsersättning skulle utgå till tbc-sjuka, det gjordes en undersökning som visade att icke någon kommun inom länet utbetalat någon sådan ersättning.

Man har sökt och fått bidrag till studiehjälp och mindre belopp till personliga behov, såsom bidrag till tagande av körkort, i vissa fall begravningshjälp, kläder, läkervård och för barnvistelse på kolonier.

Att dödligheten var stor framgår av att det vid var och varannat föreningsmöte ägnades "tysta minuter" som hyllning till avlidna kamrater och medlemmar.

Redan år 1949 väcktes frågan om utredning för anskaffandet av ett konvalescenthem inom länet. Denna fråga gick mot sin lösning när samarbete med samtliga centralorganisationer inom de fyra nordliga länen sökte lösa konvalescenthemsfrågan. Och den löstes på så sätt att ett pensionat i Undersåker köptes och togs i bruk våren 1956. Fjällfarargården blev ett viloställe för många mellan sjukhusvistelse och återgång till arbete. Dess betydelse för lung- och astmasjuka är omvittnat.

1961 gick de hjärtsjuka med i Lungsjukas Riksförbund, vilket innebär att det startades en viss upplysningsverksamhet för dessa om Lövstas verksamhet.

År 1968 hade 23 personer anslutit sig till föreningen.

1964-65 var Florence Persson ordförande och efter Florence kom Axel Hammarberg för år 1966 och avlöstes av Harald Holm 1967. Utöver de redan nämnda förtroendevalda inom Lövsta de första 25 åren bör även nämnas ytterligare ett flertal som på ett markant sätt deltagit i arbetet.

Felix Schedin, Albert Eriksson, Carin Sandström, Asta Olsson, Harry Vennerholm, Helga Karlsson, Carl-Gunnar Lundsten, Charles Fondan, Edvall Eriksson, Bror Sandgren, Viktor Svensson, Ernst Gavelin, Alvar Kallin, Elly Höglund-Sandberg, Gunvor Lundin, Holger Bergström, Arne Lundström, Hilding Pettersson, Konrad Eriksson, Ann-Marie Frisk, Eva Jonsson, Folke Bergvall, Johan Boström, Edvard Fernholm och Gunborg Eriksson.

Vid årsmötet 1967 delgav ordförande Harald Holm, att makarna Conrad och Gunborg Eriksson genom testamente överlätit sin sommarstuga Knivinge 5:1-Holmsund till Lövsta.

Vid årsmötet 1968 omvaldes styrelsen och består av ordförande Harald Holm, kassör Johan Boström, sekr Folke Bergvall. Övriga Florence Persson, Eva Jonsson, Bror Palm, Hilding Pettersson och Axel Hammarberg, Medlemsantalet var 110 personer. Vid årsmötet beslöts också att fira 25-års jubileum i samband med sedvanligt upptaktsmöte i oktober.

Årsmötet 1969 hölls på Hagagården och ett trettiotal medlemmar var närvarande.

Av styrelsens berättelse framgick att Lövstas 25-års jubileum blivit föremål för stort deltagande av såväl medlemmar som inbjudna gäster.

Vid årsmötet blev styrelsen omvald med Harald Holm ordf. Johan Boström kassör och Folke Bergvall sekr. Bror Palm och Axel Hammarberg hade avböjt återval och i deras ställe valdes Sune Israelsson och Alex Andersson, (medlemsantalet vid årsskiftet 138 st).

Årsmötet för år 1970 hålls på Hagagården i mars och ett 30-tal medlemmar var med. Av verksamhetsberättelse och kassatablå framgick att kassaomsättningen balanserat på 11 500:- och föreningens tillgångar 5 500:- kronor.

Till ordförande efter Harald Holm som avböjt återval, valdes Alex Andersson och till kassör efter Johan Boström som också avböjt återval valdes till kassör Sune Israelsson, vid styrelsens konstituerande valdes Eva Jonsson till sekreterare.

Vid förbundskongressen i Örebro var Alex Andersson Lövstas representant. Vid regionkonferensen i Sundsvall deltog Lövsta med två ombud.

Under året diskuterades flyttningen av Lungkliniken från Hällnäs till Umeå och i samband med det även Patientföreningen. Man hyste oro för vem som skulle ha ansvaret för patientföreningens pengar.

1971 höll Lövsta sitt årsmöte på restaurang Bågen, ett 40-tal medlemmar var närvarande.

67

Till ordförande nyvaldes Edvall Eriksson och som kassör omvaldes Sune Israelsson och vid konstituerande sammanträde valdes Florence Persson som sekreterare.

Vid årsmötet var för första gången frågan om att bilda en lokal HCK organisation uppe, och man beslöt att utse Edvall Eriksson och Florence Persson som representanter för Lövsta. I september hade styrelsen sammanträde och vid sammanträdet var HCK-s nyvalde ordförande Valter Nilsson närvarande.

Om året kan sägas att en intensiv verksamhet varit rådande, kurser, konferenser och studiecirklar har avlötat varandra. Harald Holm har lämnat rapport om att Fjällfarargården var såld för 170 000:- kronor och att Riksförbundet gjort en förlust på 50 000:-. Årsmötet 1972 hölls i april på Hantverks- huset ett 30-tal medlemmar närvarande.

Kassaomslutningen balanserade på 12 000:- och föreningens tillgångar drygt 5 000:-.

Medlemsantalet var 157 st. Till ordförande omvaldes Edvall Eriksson och till kassör nyvaldes Johan Boström, Florence Persson omvaldes som sekreterare och Harald Holm fick ansvaret för sommarstugan.

Under året har Lövsta varit på besök hos Jakobstad och Östans- lids patientföreningar i Finland. Det har varit sommarutflykt till Lycksele via Bjurholm, man deltog i en surströmmingsfest hos Örnsköldsviksföreningen.

Vidare har Lövsta deltagit i en Nordkalottkonferens som hölls i Pohtimolampio i Finland.

Vid årets regionkonferens i Boden deltog Lövsta med represen- tant. Det har varit överläggningar med HCK både på läns och lokalplanet i fråga om att för medicingruppen utse ledamöter i LMR och KMR.

Vid styrelsemöte den 6/11 rapporterade Sören Eriksson om att verksamheten legat nere vid lungkliniken på grund av att både ordförande och sekreterare flyttat från Umeå och någon ersättare ej gått att skaffa, årsmötet uppsköts till hösten, och under tiden fungerade det hela inte bra enligt Sören.

Vid styrelsemöte den 4/12 rapporterade ordförande att ny ordförande för patientföreningen valts, Georg Lind med Edvall Eriksson som ersättare, övriga i styrelsen Sören Eriksson kassör, samt Gun Strömberg och Dagmar Danielsson. Det utsågs två ombud till lungkliniken nämligen Viola Lind och Eva Jonsson.

I kurser, konferenser och i studiecirkeln ett samhälle för alla har Lövsta haft deltagare.

1973 höll Lövsta sitt årsmöte den 24 mars på Hantverkshuset med 37 medlemmar närvarande.

Medlemsantalet hade minskat något och var nu 127 st. Kassen stabil! Den hade ökat något i fråga om tillgångar. Det blev omval av ordföranden Edvall Eriksson, kassör Johan Boström och sekreteraren Florence Persson. 1973 var liksom tidigare år präglad av kurser och konferenser. Riksförbundskonferensen hölls i Östersund där representanter för Lövsta hade att föresvara tvenne motioner.

Motion 1 hade kongressen att besluta om att flera anpassnings- kurser för hjärtsjuka blev av och att verksamheten skulle byggas ut så fort som möjligt. Svaret blev att ansökan om anslag från allmänna arvsfonden söktes med 35 000:- per kurs.

Motion 2 från Lövsta: att resor till och från konvalescenthem som överstiger 25:- betalas av förbundet. Svaret blev att förbundet som tidigare betalar det som överstiger 100:-. Lövsta har deltagit i veckoslutskurser i Ramnäs och Nordkalottkonferens i Kautokeino och haft studiecirkelämne: Vår trygghet.

1974 höll Lövsta årsmöte på Församlingsgården, Umeå, med 48 medlemmar närvarande. Kassaomslutningen hade nu ökat till närmare 13 000:- med tillgångar på 7 400:-. Medlemsantalet ökat till 140 st. Till ordförande för 1974 nyvaldes Georg Lind och till kassör Florence Persson. Folke Bergvall nyvaldes till sekreterare. En av de större händelserna 1974 var en två dagars utflykt till Lövånger, inkvartering i kyrkstugorna. Till denna träff var finländska gäster inbjudna och möttes med buss i Holmsund. Det blev guidetur inom Umeå. Umeå stad bjöd på "fika" på Sävargården där Lövsta medlemmar slöt upp för en gemensam resa till Lövånger. Man hade där en trevlig samvaro. Annika Fernström från HCK medverkade och talade om vikten av ett ökat samarbete mellan handikapporganisationerna. Under september hade Lövsta upptaktsmöte där studiefrågor diskuterades. Under året har 5 studiecirklar varit i gång med ett 40-tal medlemmar. Därutöver har medlemmar i föreningen deltagit i ett antal kurser och konferenser.

1975 hölls årsmöte den 16 mars, närvarande 55 medlemmar, inbjudna gäster från CO och Skellefteå, samt överläkare Beskow som höll ett anförande om behandlingsmetoder, vårdtider, medicinering och hon ville notera att stora framgångar skett i fråga om tbc förr och nu, kortare vårdtider, få operativa ingrepp m m. Kassaomslutningen hade minskat något men föreningens tillgångar betryggande, och medlemsantalet ökat till 159. Det blev omval av arbetsutskott: ordf Georg Lind, kassör Florence Persson och sekr Folke Bergvall. Ett 25-tal medlemmar har deltagit i studiecirklar och veckoslutskurser. Sommarens utflykt var förlagd till fiskeläget Ulvön. Vidare har ett 20-tal medlemmar deltagit i en kamratträff i södra Finland, Mjölbollsta.

I oktober hade Lövsta ett välbesökt medlemsmöte på Esso Motorhotell. Sivert Klasson från riksförbundet medverkade och gav en utförlig rapport om dess arbete, samt i fråga om studier varmt rekommenderade: Aktiv medlem. Medlemsmötet beslöt också att uppdraga till styrelsen om en utredning och försäljning av sommarstugan. Frågor om lungkliniken, patientföreningen, HCK och CO var ständigt återkommande ärenden. Men till det återkommer vi i sammanfattningen av denna historik. 1976 höll Lövsta sitt årsmöte på Hantverkshuset. Ett 50-tal medlemmar var med samt inbjudna representanter från Skellefteå. Underhållare var Vilgot Norberg (Bjurholmaren). Ett årsmöte präglad av entusiasm och framåtanda. Medlemsantalet har nu ökat till 188 st. Kassaomslutningen har ökat väsentligt beroende på försäljningen av sommarstugan till en vinst på närmare 30 000:-. Arbetsutskottet, ordförande, kassör och sekreterare fick förnyat förtroende och omvaldes, likaså den övriga styrelsen. Under året har Lövsta deltagit med representanter vid CO-s, patientföreningens, Läns- och Lokala HCK-s och ABF-s årsmöten samt deltagit med representanter vid Riksförbundets kongress i Borås.

I november var det medlemsmöte med ett 50-tal närvarande, där kurser och studier planerades. Vidare beslutades om inköp av TV-apparater som gåva till lungkliniken.

1977 hölls årsmöte den 17 april på Fokus konditori där Sören Eriksson fungerade som mötesordförande. Ur årsberättelsen framgick att medlemsantalet för första gången ökat till över 200 medlemmar.

Den ekonomiska ställningen god, med en behållning på drygt 30 000:- kronor.

Styrelsen omvaldes med Georg Lind som ordförande, Florence Persson kassör och Folke Bergvall sekreterare.

Cystisk Fibros som tillhör RHL hade under året haft sitt riksårsmöte i Umeå där Lövsta deltog. Därutöver var man med på ombudskonferens i Saxnäs, Nordkalottkonferens i Narvik, Massmediakonferens i Umeå samt medverkat i lokalradioprogrammet.

Så är det att vara lung- eller hjärtsjuk.

Det har varit fullt upp med kurser, studier och cirkelverksamhet.

För första gången nämndes ordet information om de hjärt- och lungsjukas problem. Under året har två av Lövstas medlemmar varit med på s k temadagar vid högskolorna i Umeå (Viola Lind och Elsy Gyllman). En information som blivit mycket uppskattad.

Hjärtats dag i Umeå föregicks av en presskonferens på Vasagården 16/5 där representanter från press, radio, läns- och kommunalpolitiker tillsammans med två hjärtspecialister Gösta Tibblin och överläkare K A Jakobsson var närvarande. En bra information och PR för Lövsta.

Hjärtats dag i Umeå 22 maj kan ses som en stor informationsmässig framgång för RHL och Lövsta. Den 10/12 var det Julträff. En välbesökt sådan. Efter att ha lyssnat till trubaduren Tomas som gav mersmak, intogs gröt och skinksmörgås, sedan växlades julklappar.

Åren går och nu är vi framme vid 1978.

Då hade Lövsta sitt årsmöte på Länsstyrelsens personalrestaurang. Till årsmötet var inbjudna gäster närvarande: Från föreningen i Lycksele och Skellefteå, från CO, Edvall Eriksson och från Regionsjukhuset Dr Martin Jakobsson.

Från verksamhetsberättelsen framgår att den ekonomiska ställningen är god trots ett minus på 200:-. Medlemsantalet nära nog oförändrat 200 st. Det blev omval av arbetsutskottet: Georg Lind ordförande, Florence Persson kassör och Folke Bergvall sekreterare. Övriga i styrelsen: David Nilsson, Elvy Björkman, Elsa Hammarström och Eva Jonsson.

En intensiv kurs, studie- och cirkelverksamhet har varit igång under året.

Den 21 oktober hade Lövsta medlemsmöte, studieprogrammen presenterades, och det lämnades rapport från årets Hjärtats dag och från sommar utflykt till Äthäri i Finland. Något att nämna från 1978 är en anpassningskurs för hjärtsjuka som hölls i före detta skogsskolans lokaler i Hällnäs, där hjärtläkare, sjukgymnast, dietist och representanter från Riksförbund och Läns- och lokalförening för RHL var med.

Den 12/9 hade man ordnat med upptaktsmöte med representanter från ABF. För att klara både den ekonomiska och den underhållande delen hade man auktion. Till den hade arrangerats Fredrik Burgman, Holmsund, som auktionist. Ett bra val och ett gott resultat. Årets julsamkväm var förlagt till Vännäs Hotell Vingen. Ett 75-tal medlemmar var med och hälsades välkomna av Filip Boström, Vännäs. Deltagarna fick ta del av allt som hör till ett julbord. Det byttes julklappar. Lövstas ordförande rapporterade om RHL-s och lokalföreningens verksamhet.

✓ År 1979 höll Lövsta sitt årsmöte i mars på Hantverkshuset, ett 60-tal medlemmar var närvarande. Vid årsmötet medverkade Dr Lundgren, lungkliniken, som ämne hade han lungsjukdomar. Man kom in på att TBC som folksjukdom övertagits av lungcancer och som en av de största orsakerna är tobaksrökningen, och rekommenderas RHL-s program "EN RÖKFRI GENERATION".

✓ Årets Hjärtats dag hölls på Vasagården den 20 maj. Medverkande var Dr Beskow, lungkliniken, Bo Månsson Riksförbundet och som underhållare Arne Lindqvist, Brån. En god information och gott resultat som behållning.

Den ekonomiska ställningen oförändrad.

Arbetsutskottet som består av ordf. Georg Lind, kassör Florence Persson och sekr Folke Bergvall omvaldes, övriga i styrelsen blev: David Nilsson, Elvy Björkman, Elsa Hammarström och Eva Jonsson, Viola Lind valdes till studieorganisatör. Lena Hammarstedt HCK medverkade vid årsmötet med information.

Under året har det varit 2 utflykter. En till Lycksele och en till Finland.

1980 hålls årsmöte på HCK-s lokaler. Ett 35-tal medlemmar deltog. Den ekonomiska ställningen god och medlemsantalet ökat och var nu uppe i 300.

Till ordförande efter Georg Lind som avböjt återval, valdes Elsa Hammarström, kassör Florence Persson och sekr Folke Bergvall återvaldes och övriga i styrelsen blev David Nilsson, Eva Jonsson, Sven Nylén och Nore Broman.

Margot Vikström, kommunalråd Umeå, var inbjuden och talade om aktuella kommunala frågor. Medlemsmöte hölls i oktober där studieorganisatör Viola Lind presenterade förslag till kurser och studieverksamhet. Kurser, studier och cirkelverksamheten har haft en framträdande roll i verksamheten.

Årets Hjärtats dag som hade stress som tema var förlagt till Vännäs, julsamkväm hölls på Hantverkshuset. Genom bidrag från CO på 4 000:- har Lövsta medverkat till möblering av HCK-s nya lokaler med en soffgrupp.

1981 var ett 50-tal medlemmar församlade till årsmöte på HCK-s lokaler. Arbetsutskottet omvaldes och består av ordf. Elsa Hammarström, kassör Florence Persson och F Bergvall som sekreterare. Vid årsmötet medverkade Dr Rosenhall med med föredrag om lungor och luftvägar. Under året har Lövsta som tidigare deltagit i kurs, studier och cirkelverksamhet.

I augusti var det en tvådagars resa till Uleåborg, Finland, där deras lungskadeförening firade 40-års jubileum. Det har hållits medlemsmöte med dietist som medverkat och auktion på av medlemmar skänkta varor. Under året har riksförbundet haft sitt representantskap förlagt till Umeå, lokal: Esso Motorhotell.



Umeå Kommun bjöd på lunch och vice ordf. A Brändström berättade om Umeå, Dr Martin Tunell över ämnet lungcancer. Guidetur genomstaden, en titt på HCK-s lokaler var med i programmet. Ett lyckat rep-möte var allas mening, värddar var ledamöter från Lövsta. Ett antal medlemmar har bland annat läst cirkeln "Gotland" och deltagit i studieresa dit.

De båda sista åren 1982/83 känner nog de flesta av Lövstas medlemmar till.

Medlemsantalet cirka 330, och den ekonomiska ställningen försvarbar.

Styrelsen i stort oförändrad med Elsa Hammarström som ordförande. Vid årsmötet -83 hade Florence begärt att bli entledigad som kassör och Göta Häll valdes till hennes efterträdare, Folke Bergvall är kvar som sekreterare och Viola Lind som studieorganisatör.

Under dessa år har Lövsta varit med i uppsökande verksamhet som gett bra resultat både ifråga om medlemsökning, medlemsvård och en ökad kurs- och studieverksamhet. I fråga om cirklar 1982 blev det Småland som tilldrog sig intresset, och det blev så intressant att deltagarna, ett 30-tal, åkte dit på en veckas studie, i Växjö varmt mottagna av deras RHL-organisation.

Landskap har väckt ett visst intresse och 1983 kom turen till Dalarna. Man åkte dit på ett 7 dagars besök där deltagarna fick stifta bekantskap med det mesta och bästa av vad Dalarna hade att ge. Det blev även en 2 dagars utflykt under sensommaren till Åre och Trondheim, ett 40-tal medlemmar var med. En utflykt värd att minnas. Vid alla dessa resor och utflykter som varit till för att ge medlemmarna något av värde och innehåll har alltid Lövsta varit med och underlättat med bidrag och subventioner.

Om de 40 åren kan sägas att de präglats av: Gemenskap - framåtanda och en tro på framtiden. Ser vi tillbaka på tiden som gått sedan 1943 visst är vi en bit på väg och till detta har varje medlem efter förmåga bidragit till. Tilläggas bör att Lövsta har haft tillgång till medlemmar med föreningsvana och intresse för föreningsarbete och dessa har haft både förtroende och förmånen av att axla förtroendeuppdrag, såväl på riksplanet som på läns inom RHL och inom HCK.

Patientföreningen låg nära nog i stiltje 1972 då medlemmar från Lövsta sattes in i ledande ställning. Uppdrag som de skötte föredömligt till 1980, då patientföreningen avvecklades. Sedan dess har ombud från Lövsta haft ansvaret och kontakten mellan RHL och Lungkliniken samt hjärtmedicin avd 4.

Dessa ombud har också varit med att organisera den hjärt-träningsgymnastik som bedrivs i Umeå för personer med genomgången hjärtinfarkt eller hjärtsjukdom.

LÖVSTA HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LOKALFÖRENING UMEÅ