

**Bilder från:
Hemliga resan
den 18 augusti 2016**

Redan klockan 8.30 var det ivriga resenärer på plats i väntan på bussen:



Sedan fick vi alla kliva på bussen och efter ca 1.5 timme var det dags för första stoppet vid ett industriområde i Västerås:



Där fanns en saluhall "SLAKTERIET" med grill och vi bjöds genast på en jättegod nygrillad köttbit:





Dessa trevliga herrar var sedan våra guider som visade oss runt i saluhallen där vi fick provsmaka många goda smårätter:



Efter smakbiten utanför var det dags att kliva i saluhallen med alla butiker och restauranger:



Det första vi bjöds på var en god hård macka med älgkött och därtill jättegod svag dricka:



Vi fick information om hur saluhallen kommit till och vad de olika butikerna hade att erbjuda i form av närproducerade produkter:





JALLA

JALLA

CURRY

14.90 / kg

14.90 / kg

Efter lite väntan fick smaka på en fantastisk god grillad potatis blandning:



Här får vi smaka på och veta mera om ostar och bröd som fanns att erbjuda:



När vi var mätta på all provsmakning i saluhallen åkte bussen vidare till Vallby friluftsmuseum där vi fick guidning i olika grupper:



Lite information före rundvandringen:



Friluftsmuseet innehöll både gamla hus och djur samt en levande trädgårdsmiljö. Allt som det var förr i tiden "Ett litet mini-skansen":



Här visar och berättar guiden om hur en skola fungerade på 1800-talet:



Några bilder från skolfrökens rum och bänkar i skolsalen:



Så var det lite väntan före nästa guidetur:



Några glada damer som hittat en bänk att vila på:



Guiden berättade om hur skiftesindelningen kom till och hur bönderna fick flytta både hus och djur till den mark de tilldelats:



Här är vi inne i spikstugan. En gäst och feststuga med fantastiska målningar på väggar och tak. Den är den från 1600-talet och landets äldsta i sitt slag:



SLUT