

Hemlig resa 2012

Som vanligt var det samling vid Orren i Tumba. När vi startade bussresan åkte vi först in mot Stockholm men svängde sedan av i tunneln mot Värmdö. Många funderingar fanns i våra huvuden om vart vi skulle hamna denna gång. Men vid Gullmarsplan lämnade vi tunneln och körde genom city norrut på E4-an.

Vårt första stopp blev rastplatsen vid Mora Stenar. Där fick vi kaffe och en jättegod dubbelmacka. Sedan på bussen igen och nästa stopp blev vårt hemliga mål: **GAMLA UPPSALA**.

Vi stannade utanför Uppsala Gamla Museum där vi möttes av två trevliga guider som tog hand om oss och berättade om vikingatiden och Gamla Uppsala högar samt visade oss på de samlingar som de grävt fram från gravhögarna.

Därefter fick vi lunch på en restaurant som låg endast en kort promenad från museet. Maten var rikligt tilltagen och smakade jättebra. Efter lunchen samlades vi vid bussen och åkte vidare till Uppsala Domkyrka. Där blev vi dock överraskade av att en vigsel pågick. Birgit och Lasse lyckades tidigarelägga det planerade kaffet. Det blev alltså kaffe före det att vi gick in och tittade i kyrkan och det gick ju också bra. Sedan samling vid bussen för återfärd till Tumba där vi var på utsatt tid.

Det var en skön resa med mycket intressant information om Gamla Uppsala gravhögar mm.

Tack till alla som planerat och gjort detta möjligt!

Birger o Solveig (nedan några bilder)

Gamla Uppsala Museum, Guiden väntar i dörren:



En av grupperna samlade utanför museet:



En runsten fanns det att beskåda:



En modell i trä över alla ca 200 gravhögar:



Mycket positiv och glad guide berättar om fynden:



Här en modell av ett vikingaskepp:



Monter med fynd som grävts fram ur gravhögarna:



Detta var en monter med fynd som funnits här bara en vecka:



Restaurangen där vi åt lunch:



Omplanering av tid framför kyrkan:



Utanför kyrkan i väntan på kaffe:



SLUT