



Hemlig resa den 24 augusti 2008

Samlingen var vid bussen i Tumba kl. 8.30. Ingen visste målet för resan.

Bussen tog dock riktning E4 söderut.

Efter någon timme var det dags för kaffestopp.

Det verkade i alla fall Else uppskatta.



Här bjöds på fika med goda mackor.

Dessutom fick man sträcka på benen och utföra andra trängande behov.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med **ABF**

Sedan försatte färden vidare väster ut och snart visade det sig att slutmålet var Örebro.

Där fanns möjlighet att välja på två guidade turer:

Örebro slott
eller
Vadköping



De flesta valde att åka vidare med till Vadköping.

Vadköping är en samling gamla Örebro hus som flyttats från sina tidigare platser i Örebro och nu utgör ett levande museum, kallat Vadköping.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med **ABF**

Guiden berättade mycket om de gamla husen och dess historia.

Här fanns t.ex. Kronbloms kök.



Inne i köket kunde man se hur Kronblom tog sig en tupplur på soffan.

Dessutom kunde man höra hans ljudliga snarkningar.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med **ABF**

På området fanns också ett Kajsa Varg museum med bl.a. ett dukat bord som det såg ut på Kajsa Varg tid.

Lägg märke till att det inte fick finnas glas på bordet. Det ansåg hon tog för stor plats.

När man ville dricka så bar serveringspersonalen fram ditt glas från bordet bakom.



Här bakom guiden ser vi bagarstugan.

Den var öppen och många av deltagarna inhandlade goda bullar och limpor.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med **ABF**

Efter vandringar i slottet och bland husen i Vadköping var det dags för lunch.

I centrum av Örebro hade man hittat en fantastisk grekisk restaurang som serverade mycket mat och dessutom mycket god mat.

Gerd Ceder får representera de glada miner som alla deltagare kände när de mätta och belåtna lämnade måltiden.



När vi ätit stod den trevliga chauffören Leif redan med sin buss utanför restaurangen.

Både på dit- och hemresan gladda Leif oss alla med roliga historier.

