



Hemlig resa med buss den 19 augusti 2007

Vi samlades vid Orren i Tumba kl. 9.00 och sedan startade vi den hemliga resan söder ut.

Första stoppet blev vid Sille Krog där föreningens duktiga researrangörer bullade upp med kaffe, te och en god macka.




Karl-Erik fick genast tag i några hjälpsamma damer och möjlighet att sträcka på benen.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med 

Sedan fortsatte färden till Nyköping som visade sig vara vårt huvudmål. Där fick alla 55 deltagare kliva på ett litet tuff-tuff tåg som i ca en timme åkte runt i Nyköpings centrala delar.



Under tågresan fick vi veta mycket om Nyköping genom en pigg flicka från turistbyrån. Alla tyckte att detta var en kul och oväntad upplevelse. Som ni ser var det bara glada miner bland tågresenärerna.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med 

Under tågresan fick vår trevliga buss-chaufför en välbehövlig paus och pratstund med några av våra medlemmar.



Tågresan slutade vi Nyköpingshus där vi bjöds på en mycket god och mättande lunch i Drottningssalen. Efter lunchen fick vi alla tillfälle att besöka Nyköpings museum eller ta en pratstund med andra medlemmar.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med **ABF**

Här sitter ett par damer och stortrivs utanför restaurangen.



Därefter kom bussen och hämtade oss och vi startade hemfärden mot Tumba. Vid Järna blev det dock ett nytt överraskande stopp. Vi hamnade hos Antroposoferna och där bjuds vi på kaffe/te och en jättegod hembakad gräddtårta med hallon, jordgubbar och blåbär.





HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I BOTKYRKA-SALEM

Vi samarbetar med **ABF**

Efter tårtan fick vi tillfälle att se Antroposofernas odlingar, parker och arkitektur. Det fanns många trevliga hus att titta på.

