



Aneby HjärtLungs äldreresa 2018

Tisdagen den 12 juni arrangerade Aneby HjärtLung en bussresa till Visingsö för föreningens +80 medlemmar. Vi hade verkligen tur med vädret, soligt och lugnt men ändå inte för varmt. Leif Svensson var vår eminenta chaufför på resan. Han körde den fullsatta bussen (61 passagerare) på sitt sedvanligt lugna sätt och vi kunde njuta av den vackra men något torra försommarnaturen på färden mot Gränna. Jag var något orolig att det skulle vara lite sjögång, men Vättern visade sig verkligen på gott humör och överfarten var en ren njutning.

Vid färjeläget på Visingsö vankades det jättegott fika och vi lät oss väl smaka.

När vi sedan åkte vidare var Leif Persson, som var från ön, vår guide.

Första stoppet var vid Brahekyrkan där vi fick höra fakta om kyrkans rika utsmyckning och dess historia.

Efter detta fick vi en rejäl rundtur på den vackra ön, där Leif Persson berättade med värme och humor om människorna i husen och gårdarna, och om Visingsös rika historia med stora gravfält, kungaborgen Näs från 1100-talet och "Grevetidens" slottsanläggning Visingsborg från 1500-talet. Det fanns så mycket att se och höra så vi nästan inte hann tillbaka till färjeläget i tid. Men det gick bra och när vi kom tillbaka till Gränna hamn så vankades god mat på Hamnkrogen. När vi mätta och belåtna satte oss i bussen för hemfärd, stannade vi till vid Franssons Polkagrisar där vi kunde köpa med oss av de alldeles för goda sötsakerna.

Väl hemma i Aneby kunde vi bara konstatera att det varit en mycket uppskattad och trevlig resa.

