

Onsdagen den 29 nov 2017 hade Aneby HjärtLung "Nostalgiafton" på Tallbacken.

Ordföranden Peter Gladewitz hälsade alla välkomna och riktade ett speciellt välkommen till Lars Hertsman som skulle bjuda på musik under kvällen. Peter informerade även medlemmarna om kommande aktiviteter där vi bland annat kan nämna den traditionsenliga jultallriken på ICA Lönnen den 15 dec.

Så var det dags för Lars Hertzman att ta vid. Han hade plockat fram skivor ur sin fina skivsamling från tiden 1950 och framåt. Det blev en riktig härlig nostalgikväll! Vi som är pensionärer kände nog igen de flesta låtar som han spelade.

Ja, man var tillbaka till tiden man var "ung och vacker". Från borden hörde man hela tiden: Kommer du ihåg den här? Hette den inte NNN, och är det inte NNN som sjunger? Det var riktigt spännande att se om man hade rätt minnesbild. Lars gjorde nämligen det smarta draget att inte berätta vem som sjöng/ spelade förrän låten var färdigspelad. Tyvärr är det nog så att man känner igen låten men.....?

Ja det blev en hel räckta med "örhängen" och jag tror att alla blev glada av att höra de här klassiska låtarna för de spelas inte så ofta i media nu för tiden.

Lars och hans hjälpreda sonen Göran fick verkligen uppskattande applåder. Vi bad dem att återkomma till våren med nya låtar från förr!

Det verkade inte omöjligt!

Det fanns en idé bland oss åhörare att då kunde man kanske ha en liten anspråkslös tävling om rätt namn på sångare /melodi. Vi får fundera!

Så var det dags för det efterlängtade fikat!

Vi fick härlig macka o kaka, det smakade gott!

Efter fikapausen var det tid för lotteridragning. Peter var justerad i ett ben och använde kryckor, men han klarade det galant!

Vinsterna var mycket med julanknytning, varken julstjärnor eller ljus saknades. När alla fina vinster till slut hämtats, återstod det bara för vår ordförande Peter Gladewitz att tacka Lars Hertzman och de 70-talet medlemmar som deltagit, för en trevlig kväll och avslutade mötet.



Lars Hertzman i aktion



De som fixat det goda fikat kopplar av och lyssnar på låtarna emellanåt.



Men snart är det full fart igen!



Här ser vi några bilder med artisterna vi lyssnat på under nostalgikvällen

Några bilder på den först lyssnande och sedan fikande publiken

